

Σύντομο Ιστορικό

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



ΝΑΞΟΣ	1670 - 1970
ΤΗΝΟΣ	1704 - 1993
ΝΑΥΠΛΙΟ	1916 - 1920
ΚΑΛΑΜΑΤΑ	1920 - 1924
ΑΘΗΝΑ	1947 - σήμερα



DESENZANO BRESCIA

16ος αιώνας



*To εκπαιδευτικό μοναχικό
Τάγμα των Αδελφών
Ουρσουλινών ιδρύθηκε το 1535
στην Βόρεια Ιταλία (Brescia)
από την Αγία Άγγελα Μέριτσι
με καταγωγή από το Desenzano,
η οποία το αφιέρωσε στην Αγία
Ούρσουλα, μάρτυρα του 5ου
αιώνα, από όπον και το όνομα
Ουρσουλίνες.*



Αγαπητοί φίλοι του Ψυχικού,
Μέλη της Διευθυντικής Ομάδας,
Εκπαιδευτικοί και μέλη του διοικητικού και υπαλληλικού προσωπικού,
Μαθητές και μαθήτριες,
Γονείς, Απόφοιτοι και Απόφοιτες
και όσοι εργαστήκατε σ' αυτή τη Σχολή,

Οι Αδελφές Ουρσουλίνες, που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στο Ψυχικό, αγάπησαν πάρα πολύ αυτή την εκπαιδευτική αποστολή. Οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν με όλους εσάς υπήρξαν φορείς ζωής, ανθρώπινης και πνευματικής ανάπτυξης, και δοξάζουμε τον Θεό για τη δέσμευση και αφιέρωση τόσων ενηλίκων, Αδελφών και Λαϊκών, οι οποίοι έκαναν το Ψυχικό ένα χώρο εκπαίδευσης και ανοίγματος στον κόσμο.

Ο δρόμος υπήρξε «ακανθώδης και κακοτράχαλος», όπως το είχε προαναγγείλει η Αγία Άγγελα στα κείμενά της. Άλλα, χάρη στην πίστη που σας διακατέχει και χάρη στο θάρρος που επιδεικνύετε, ξεπεράστηκαν και οι πιο ανυπέρβλητες δυσκολίες.

Οι Αδελφές Ουρσουλίνες εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους στις εκπαιδευτικές κοινότητες των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολείων, που συνδράμουν στη λειτουργία των εκπαιδευτηρίων στο Ψυχικό και στο Μαρούσι και γιορτάζουν, αυτή τη χρονιά τα 300ά γενέθλιά τους.

Είμαστε βέβαιοι ότι η νέα αυτή σελίδα στην πορεία των εκπαιδευτηρίων μας εξασφαλίζει το μέλλον όλων μας και κυρίως των παιδιών και των νέων, που περιμένουν από μας να αφουγκραζόμαστε τα αιτήματά τους και να συμβάλλουμε στην οικοδόμηση της προσωπικότητάς τους. Ο κόσμος, όπως έχει διαμορφωθεί γύρω μας, επιβάλλει να είμαστε ανοικτοί σε νέες προκλήσεις και να παίρνουμε ρίσκα, έχοντας πάντοτε πίστη και αμέριστη εμπιστοσύνη σ' Εκείνον που ανακαίνιζει τα πάντα. Εύχομαι να μοιράζεστε μεταξύ σας ό,τι καλύτερο διαθέτει ο καθένας για τη δική σας ευτυχία, αλλά και όσων σας περιβάλλουν, για τη χώρα σας και για τον κόσμο.

«Η Ελλάδα, η χώρα που γεννήθηκε ο τρόπος να εξισορροπεί κανείς ανάμεσα στην προσωπική ελευθερία και την επιθυμία για κοινωνική ζωή, είναι λουσμένη στο φώς» (Geneviève Jungeren - δημοσιογράφος στην εφημερίδα La Croix).

Εύχομαι να ακτινοβολείτε γύρω σας την εξαιρετική ομορφιά αυτού του φωτός.

Με φιλικούς χαιρετισμούς υπό τη σκέπη της Αγίας Άγγελας.

Οι Αδελφές Ουρσουλίνες
του Γενικού Συμβουλίου στη Ρώμη

ΝΑΞΟΣ

1670-1970



Μοναχές (καλόγριες) του εκπαιδευτικού Τάγματος των Αδελφών Ουρσουλινών ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1670. Αρχικά, εγκαταστάθηκαν στη Νάξο. Πρόκειται για το πρώτο ξένο και πρώτο ελληνογαλλικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα. Πολύ γρήγορα η Σχολή των Ουρσουλινών της Νάξου απέκτησε διεθνή φήμη και πολλά κορίτσια κατέφθαναν από την Κωνσταντινούπολη, τη Μέση Ανατολή και το Αρχιπέλαγος. Ένα από τα καλύτερα σχολεία θηλέων του ελεύθερου ελληνικού έθνους.

Στη Νάξο, στα τέλη του 19ου αιώνα, ακριβώς απέναντι από τη Σχολή Ουρσουλινών, υπήρχε η εξ ίσου ξακουστή Εμπορική Σχολή των Πατέρων Σαλεσιανών οι οποίοι ίδρυσαν το 1893 και την Εμπορική Σχολή «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» στον Πειραιά («L'École Saint-Paul»).

Πολύ γρήγορα η Σχολή των Ουρσουλινών της Νάξου απέκτησε διεθνή φήμη και πολλά κορίτσια κατέφθαναν από την Κωνσταντινούπολη, τη Μέση Ανατολή και το Αρχιπέλαγος.

Στην προαναφερθείσα Εμπορική Σχολή της Νάξου φοίτησε και ο Νίκος Καζαντζάκης. Κάπου στο βιβλίο του «Αναφορά στον Γκρέκο», γράφει: «**Στη Νάξο, πάνω στο κάστρο... ήταν ξακουστή η Γαλλική Σχολή.** Είχαμε ανέβει με τον κύρη, την κοίταξε κάμποση ώρα, κούνησε το κεφάλι. Εδώ μαθαίνουν πολλά γράμματα, είπε... Άϊντε, κάμε το σταυρό σου και τη Δευτέρα, αν θέλει ο Θεός, πάμε να σε γράψω... Μέσα στη φράγκικη αυτή σχολή, είχαν μαζευτεί παιδιά από όλη την Ελλάδα...». Στη Σχολή των Ουρσουλινών της Νάξου απενεμήθησαν πολλά βραβεία. Οι Έλληνες Βασιλείς Γεώργιος και Όλγα την επισκέφθηκαν το 1904 και θαύμασαν τις αποτελεσματικές παιδαγωγικές μεθόδους καθώς και το 1937 ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου πρίγκιπας Παύλος. Μεγάλες ζημιές υπέστη η Σχολή στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από τις δυνάμεις κατοχής. Το 1970 όμως, λόγω μεγάλης έλλειψης μοναχών, έπαψε να λειτουργεί και οι Αδελφές αναχώρησαν για την Τήνο και την Αθήνα. Το κτήριο της Σχολής πωλήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και το 2003 παραχωρήθηκε στο Δήμο Νάξου και χρησιμεύει ως Πολιτιστικό Κέντρο. Οι Αδελφές κράτησαν μόνο ένα μικρό τμήμα του σχολικού συγκροτήματος όπου, τα καλοκαίρια, οργανώνουν διάφορες πνευματικές συναντήσεις.



Κάπον στο βιβλίο του «Αναφορά στον Γκρέκο», γράφει: «Στη Νάξο, πάνω στο κάστρο... ήταν ξακουστή η Γαλλική Σχολή»





THNOΣ

1704-1993

*Στις αρχές του 20ου
αιώνα, η Σχολή
της Τήνου άνοιξε
τις πόρτες της σε
κορίτσια όλων των
δογμάτων από όλες
τις περιοχές της
Ελλάδας ακόμα και
της αριστοκρατίας.*



Στο νησί της Τήνου οι Αδελφές Ουρσουλίνες έφθασαν για πρώτη φορά το 1704. Το 1862, ιδρύεται το πρώτο οργανωμένο μοναστήρι-εκπαιδευτήριο στο χωριό Λουτρά από την Αδελφή Άννα-Μαρία Ληβές. Η ίδια, με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη και διαμαρτυρομένου δόγματος (!), ένα από τα πέντε παιδιά του αγγλικανού πάστορα της Αγγλικανικής εκκλησίας στην Αθήνα, αφού ασπάστηκε τον καθολικισμό, έγινε καλόγρια, αρχικά στο Τάγμα των Αδελφών του Αγίου Ιωσήφ στη Σύρο και μετέπειτα, στα 35 της χρόνια, Αδελφή Ουρσουλίνα με το όνομα Αδελφή Ιγνατία. Διέθεσε δε όλη την πατρική της περιουσία για την ανέγερση του τεράστιου πολυώροφου σχολικού συγκροτήματος των Λουτρών που ολοκληρώθηκε το 1867. Οι Αδελφές Ουρσουλίνες, με το πέρασμα των χρόνων, λειτούργησαν στα Λουτρά: Ορφανοτροφείο, οικοτροφείο, Γαλλικό Γυμνάσιο, Δημοτικό Σχολείο, Ελληνικό Γυμνάσιο, Ταπητουργική Σχολή, Σχολή Ραπτικής και Αργαλειού. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η Σχολή της Τήνου άνοιξε τις πόρτες της σε κορίτσια όλων των δογμάτων από όλες τις περιοχές της Ελλάδας ακόμα και της αριστοκρατίας. Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου φοιτούσαν πάνω από 300 μαθήτριες στη συντριπτική τους πλειοψηφία οικότροφες.



Το 1931 ιδρύεται Ελληνογαλλικό Γυμνάσιο ισότιμο προς τα δημόσια. Αυτό το Γυμνάσιο, μετά τον Πόλεμο, έκλεισε και η άδεια ίδρυσης μεταφέρθηκε στην Αθήνα, στο Παλαιό Ψυχικό. Το 1935 ίδρυσαν και αναγνωρισμένο ισότιμο Δημοτικό για τα παιδιά των γύρω χωριών. Από το 1964 μέχρι το 1991 λειτούργησε Σχολή Ταπητουργίας με αργαλειούς αναγνωρισμένη από τον ΕΟΜΜΕΧ. Η Σχολή Ουρσουλινών στα Λουτρά έκλεισε οριστικά το 1993. Σήμερα, μία μόνο μοναχή παραμένει στην πόλη της Τήνου (η Αδ. Θηρεσία) και δίνει μαρτυρία του ένδοξου παρελθόντος της Σχολής. Ένα μέρος του σχολικού συγκροτήματος έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Τήνου και στεγάζει το Δημοτικό Σχολείο της περιοχής.

*Mia μοναδική ιστορική
και πολιτιστική
κληρονομιά δεν πρέπει να
πάει χαμένη.*

*Τάξεις και μαθητολόγια, φαρμακείο
και αναρρωτήριο με τον πλήρη
εξοπλισμό τους, αργαλειοί και
εργόχειρα, βιβλία, πίνακες, μονσικά
όργανα, αντικείμενα καθημερινής
ζωής των μαθητριών, άμφια, ιερά
σκεύη και τόσα άλλα.*



**ΜΟΝΗ - ΣΧΟΛΗ
ΜΟΝΑΧΩΝ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ**
**MONASTERE - ECOLE
DES URSULINES**
(Μουσείο - Musée)





ΝΑΥΠΛΙΟ

1916-1920

Μεγάλο μέρος της καλής κοινωνίας του Ναυπλίου ήθελε τα κορίτσια της να μορφωθούν και να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια για τη μετέπειτα ζωή τους. Ήδη, από την εποχή του Καποδίστρια, στο Ναύπλιο, η ανάγκη για εκπαίδευση και σωστή διαπαιδαγώγηση ήταν επιτακτική. Στη γωνία των οδών 25ης Μαρτίου και Ασκληπιού υπήρχε το κτίριο που στεγάζονταν οι «καθολικές Αδελφές Ουρσουλίνες». Επτά μοναχές ήρθαν από την Τήνο και τη Νάξο για να ιδρύσουν τη Σχολή. Η υποδοχή ήταν ιδιαίτερα εχθρική από τις τοπικές θρησκευτικές αρχές. Η Σχολή («Γαλλικό Παρθεναγωγείο») λειτούργησε μόνο τέσσερα χρόνια. Από τον Ιούλιο του 1916 έως τον Ιούλιο του 1920. Οι Ναυπλιώτες την αποκαλούσαν «Γαλλική Σχολή».

Επτά μοναχές ήρθαν από την Τήνο και τη Νάξο για να ιδρύσουν τη Σχολή

Το έτος 1919, φοιτούσαν 65 μαθήτριες. Δυστυχώς, το 1920, εκδηλώθηκε επιδημία πανώλης στην Αργολίδα, η Σχολή επιτάχθηκε για τη στέγαση ασθενών, ο δε ιδιοκτήτης του κτιρίου ζητούσε λίαν υψηλό ενοίκιο, γεγονότα που οδήγησαν στο κλείσιμο της Σχολής και στην επιστροφή των Αδελφών σε Τήνο και Νάξο.



*Ήδη, από την εποχή
του Καποδίστρια, στο
Ναύπλιο, η ανάγκη για
εκπαίδευση και σωστή
διαπαιδαγώγηση ήταν
επιτακτική.*





ΚΑΛΑΜΑΤΑ

1920-1924

Στις αρχές 1920, οι Αδελφές αποφάσισαν να ανοίξουν σχολείο στην Καλαμάτα. Η Σχολή στεγάστηκε αρχικά στην αρχοντική οικία Τσατσαρώνη στη διασταύρωση των οδών Αναγνωσταρά και Παπατσώνη. Στην εφημερίδα «Θάρρος» της εποχής, διαβάζουμε:

«Δια του εκ Πειραιώς καταπλεύσαντος χθές ατμοπλοίου αφίκετο το διδακτικόν προσωπικόν της Γαλλικής Σχολής του Τάγματος των Ουρσουλινών, αποτελούμενον εκ των καλλιτέρων καθηγητών και καθηγητριών, οίτινες ευδοκίμως ἔδρασαν εις διαφόρους σχολάς του εξωτερικού. Εντός ολίγου τελειώνουν αι επισκευαί των κτιρίων της Σχολής και του οικοτροφείου το οποίον θα είναι μοναδικόν δια την Πελοπόννησον». Τα μαθήματα που διδάσκονταν στη σχολή ήταν τα ίδια με εκείνα των δημοσίων σχολείων». Η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας ήταν υποχρεωτική αλλά οι μαθήτριες μπορούσαν να διαλέξουν και μία άλλη ξένη γλώσσα, την αγγλική ή τη γερμανική.

Οι μαθήτριες στη Σχολή φορούσαν μαύρη ποδιά και áσπρο μπερέ και στους περιπάτους ναυτική μπλούζα με φούστα λευκή.

Δεκαπέντε καλόγριες αποτελούσαν το προσωπικό της Σχολής. Είχαν εγγραφεί τα κορίτσια των καλών λεγομένων οικογενειών. Υπήρχαν τρεις κατηγορίες μαθητριών: οι εσωτερικές, οι εξωτερικές και οι «ημίσιτες». Οι μαθήτριες στη Σχολή φορούσαν μαύρη ποδιά και áσπρο μπερέ και στους περιπάτους ναυτική μπλούζα με φούστα λευκή. Η επιτυχία της Σχολής ήταν εντυπωσιακή: Πρόσκληση της 4ης Μαρτίου 1924, αναφέρει: «**Η ενταύθα Γαλλική Σχολή του Τάγματος των Ουρσουλινών εις την μεγάλη αίθουσαν των τελετών της δίδει την προσεχήν Πέμπτην 6ην Μαρτίου και ώραν 3ην μ.μ. μίαν εορτήν, όπως συνήθως κάμνει, καθ'ήνη η πόλις καλείται να εκτιμήσει τας προόδους των μαθητριών της Σχολής. Το πρόγραμμα της εορτής, είναι εκλεκτόν και ποικίλον, υπόσχεται δε από πνευματικής, μουσικής και καλλιτεχνικής εν γένει απόψεως να παρουσιάσουν αι μαθήτριες της Σχολής κάτι πράγματι εξαιρετικόν δια την πόλιν μας. Της εορτής θα μετάσχουν όσοι έλαβον ή θα λάβουν ειδικάς προσκλήσεις της Διευθύνσεως της Σχολής».**

Δυστυχώς, την 21η Οκτωβρίου 1924, η πόλη της Καλαμάτας επλήγη από κατακλυσμαίες βροχές με αποτέλεσμα να καταστραφούν σπίτια και να πνιγούν πολλοί άνθρωποι. Παρόμοια νεροποντή επαναλήφθηκε μετά από ένα μήνα. Το γεγονός ότι ο κόσμος δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να συμπαρασταθεί στις καλόγριες, τις ανάγκασε να κλείσουν τη Σχολή τους και το οικοτροφείο τους και να επιστρέψουν στις Μονές της Τήνου και της Νάξου.



Τα μαθήματα που διδάσκονταν στη σχολή ήταν τα ίδια με εκείνα των δημοσίων σχολείων

ΑΘΗΝΑ

1947-σήμερα

- 1947: Αθήνα, οδός Όθωνος
- 1953: Κυψέλη, οδός Χανίων
- 1958: Παλαιό Ψυχικό, οδός Ανθέων
- 1959: Νέο Ψυχικό, οδός Ψυχάρη 10



Για πρώτη φορά, το 1936, προτείνεται από την Ηγουμένη Marie Madeleine Lecharpentier, η ίδρυση ενός σχολείου στην Αθήνα. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε στη συνέχεια από τη Γενική Ηγουμένη των Ουρσουλινών, αλλά μπόρεσε να υλοποιηθεί μόνο μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Στην αρχή, οι Αδελφές στεγάζονται στην οδό Όθωνος 10. Χάρη στη γενναιοδωρία και στη συνεργασία των φίλων της Ελλάδας, οι Ουρσουλίνες της Γαλλίας, της Αμερικής και του Διοικητικού Κέντρου της Ρώμης, αρχίζουν τα μαθήματα ξένων γλωσσών (φροντιστήριο) στις 8 Οκτωβρίου 1947. Η 21η Οκτωβρίου, ημέρα της γιορτής της Αγίας Ούρσουλας, θα είναι πια η επίσημη ημερομηνία ίδρυσης των Φροντιστηρίων της Αθήνας. Την πρώτη χρονιά φοίτησαν στο φροντιστήριο 30 μαθήτριες.

Το 1952, οι Ουρσουλίνες της Αθήνας πετυχαίνουν να μεταφέρουν στην Αθήνα την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Γυμνασίου των Λουτρών της Τήνου που είχε κλείσει εξ αιτίας του πολέμου.

To 1952, οι Ουρσούλινες της Αθήνας πετυχαίνουν να μεταφέρονται στην Αθήνα την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Γυμνασίου των Λοντρών της Τήνου που είχε κλείσει εξ αιτίας του πολέμου.



«χοντες ύπ' ὅφει τάς διατάξεις τοῦ ἔρθρου 18 τοῦ Α.Η. 2545/40 "καὶ οἱ ιδιωτικοὶ σχολεῖον" καὶ τὴν σχετικὴν πρότασιν τοῦ κεντρικοῦ Αιολικητικοῦ Γυμνιστικοῦ Συμβουλίου "ηπαιδεύσεως διατυπωθεῖσαν ἐν τῇ ὑπὸρθρᾳ. 46/16.6.51 πρᾶξιν αὐτοῦ.

από φασίζεις εν

Χορηγούμενεν εἰς τὴν 'Ελληνογαλλικὴν Σχολὴν Ουρσούλινην Τήνου ἄδειαν μεταφορᾶς τοῦ γυμνασίου τῆς ἐν τῷ περιφερείῳ τῆς τέως Αιολικήσεως Πρωτευούσης.

Ἡ ἄδεια λειτουργίας τοῦ γυμνασίου τούτου θέ καταστῆ δυνατή μετέ τὴν ἀπολίρωσιν τῶν διετυπώσεων τῶν ψεύτων ἔρθρων 15 καὶ 16 τοῦ Α.Η. 2545/40 προβλεπομένην.-



Έχοντας λοιπόν την ἄδεια, καὶ αφού προηγουμένως ἔκαναν ἓνα σύντομο πέρασμα από την περιοχὴ της Κυψέλης στην οδό Χανίων, επιλέγουν ἓνα κτήριο στην οδό Ανθέων 21, στο Παλαιό Ψυχικό.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 1952, ανοίγει το Γυμνάσιο «Άγια Αγγέλα». Από την αρχή, τα μαθήματα των ελληνικῶν διαδέχονται μαθήματα γαλλικῶν καὶ αγγλικῶν. Κάτω από τις πιέσεις του Γάλλου Πρέσβη, ανοίγουν επίσης ἓνα διεθνές Νηπιαγωγείο που συγκεντρώνει πολλά παιδιά Γάλλων καὶ Αμερικανῶν. Για να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες, αποφασίζουν να μεταφερθούν στην οδό Ψυχάρη 10, στο Νέο Ψυχικό, στο χώρο που στεγάζεται σήμερα το Γυμνάσιο καὶ το Λύκειο της Σχολῆς.

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια του νέου εκπαιδευτηρίου εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας το 1956. Τρία χρόνια αργότερα, στις 5 Οκτωβρίου του 1959, το νέο σχολείο θα μπορέσει πια να υποδεχτεί τους μαθητές του Γυμνασίου, τους Μαθητές του Αμερικανικού Σχολείου καὶ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου «Άγιος Διονύσιος». Το κτίριο του Νέου Ψυχικού, που άρχισε να κτίζεται το 1958, ολοκληρώθηκε το 1970.





*Το 1963, το Αμερικανικό
Σχολείο μεταφέρεται
στα Ανάβρυτα και στις
17 Δεκεμβρίου 1963,
αρχίζει η λειτουργία
του.*



Οι μαθητές αυξάνονται και ο μεγάλος αριθμός μαθητών του Αμερικανικού Σχολείου απαιτεί νέα στέγη. Το 1962, οι έρευνες καταλήγουν στην αγορά μέρους του τεράστιου «Κτήματος Βορρέ» στην περιοχή των Αναβρύτων, στους πρόποδες της Πεντέλης, στο Δήμο Αμαρουσίου.

Το 1963, το Αμερικανικό Σχολείο μεταφέρεται στα Ανάβρυτα και στις 17 Δεκεμβρίου 1963, αρχίζει η λειτουργία του.

Το 1976, σταματά η λειτουργία του Αμερικανικού Σχολείου και το Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Διονύσιος», από το κτήριο του Νέου Ψυχικού, μετακομίζει στα Ανάβρυτα, και συνεχίζει τη λειτουργία του πάντα υπό την αιγίδα των Αδελφών Ουρσουλινών. Το ίδιο διάστημα τα εκπαιδευτήρια των Ουρσουλινών αποκτούν κοινή ονομασία: «Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών».

Τέλος, το Σεπτέμβριο του 2009, στο ίδιο χώρο, εγκαινιάζεται το κτήριο του Νηπιαγωγείου και αργότερα του Παιδικού Σταθμού. Σήμερα, η Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών λειτουργεί ως ξένο σχολείο με ελληνικό πρόγραμμα σπουδών.

ΒΑΣΙΛΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΕΗΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΣΣΗΣ

Εν 'Ασκήσει τη 12/10/59

Αριθμ. πρωτ. 111058

πρός

την Έξον μέση Εγγυηδωτού Σχολής
δύρσαρην

Ιδιωτικού Ιδιωτικού Γυμνασίου

Βασ. Φριδερίκης - Φυσικής Λειστ.

Πρ. φυσικής - Γενν.

"Έχοντες μπορείτε να δικτύετε την έρευνα στην ημέραν 15 και 16
του Α.Π. 2545/40 "περὶ Ιδιωτικῶν σχολείων φροντιστηρίων ι.λ.π. την
δύναμιν. 9/19-9-59 πρέπει της Επιτροπῆς έ-
ίδηγκου καταδιλληστησας διδασκήρων ως καλ το λοιπό δικαιολογητικό, όπω.
ελπίζεται ήταν από την έναρξη. 1978/27-9-59 θαμφορίς του Γενικού
Επιθεωρητού Α.Ε. Κ.Βοργιαγιάννα

Απόφεσε σε ομένην

Χορηγούμενον είς θύμη την έδειλην στραγγάσεων κατ' λειτουργίας την για
τέλον τέλεων (επόμενη η) τον ίδιον ίδιωτικού γυμνασίου
Γυμνασίου από τον σχολικό έτους 1959-1960 είς το ένα Ν. Φυσικής
Φορούμενης είς την έδειλην Βασ. Φριδερίκης - Φυσικής
για Σ. Λειστ. Έντονες αλεσσαριών της κατεύνας ένα την ίδιαν
και σφράγιδων αύτοις δικ της διόπτας ή ως άνω άποτελεσμα διεπιτροπής έπειδην
δη διείνει καταδιλληστος ως ελέγουσι διδασκαλεῖς μέση την δρον δημος ή ά-
ριθμης την είς αύτης φοιτήσιων μαθητών μη έπειρθανη την έπο της Βασ.
τροπής καθορισθέντα ήτοι τούς ζυγρασθείσιον ενελμονοτοί αγανούματα.



Με βάση το Ν. 4862/1931, άρθρο 1, (Τ. Α' 156):
«Ξένα σχολεία θεωρούνται τα ιδιωτικά σχολεία παντός εκπαιδευτικού περιεχομένου τα οποία ιδρύθηκαν είτε υπό μη Έλληνος πολίτου ή νομικού προσώπου, σωματείου ή οργανισμού μη Ελληνικού ή μη εδρεύοντος εν Ελλάδι, είτε ανήκουσιν εις τοιούτον φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, είτε περιήλθον καθ' οιονδήποτε χρονικόν διάστημα εις τοιούτο φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον».

Με βάση το Ν. 4186/2013 («Β' Μνημόνιο»), αναγνωρίστηκαν 29 Ξένα Σχολεία στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και όλα τα ονομαζόμενα «Ελληνογαλλικά Σχολεία» των μοναχικών εκπαιδευτικών ταγμάτων της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα (6 στην Αθήνα και 2 στη Θεσσαλονίκη), μεταξύ των οποίων και η «Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών».





Μεγάλο μέρος της καλής κοινωνίας του Ναυπλίου ήθελε τα κορίτσια της να μορφωθούν και να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια για τη μετέπειτα ζωή τους. Ήδη, από την εποχή του Καποδίστρια, στο Ναύπλιο, η ανάγκη για εκπαίδευση και σωστή διαπαιδαγώγηση ήταν επιτακτική. Στη γωνία των οδών 25ης Μαρτίου και Ασκληπιού υπήρχε το κτίριο που στεγάζονταν οι «καθολικές Αδελφές Ουρσουλίνες». Επτά μοναχές ήρθαν από την Τήνο και τη Νάξο για να ιδρύσουν τη Σχολή. Η υποδοχή ήταν ιδιαίτερα εχθρική από τις τοπικές θρησκευτικές αρχές. Η Σχολή («Γαλλικό Παρθεναγωγείο») λειτούργησε μόνο τέσσερα χρόνια. Από τον Ιούλιο του 1916 έως τον Ιούλιο του 1920. Οι Ναυπλιώτες την αποκαλούσαν «Γαλλική Σχολή».

Επτά μοναχές ήρθαν από την Τήνο και τη Νάξο για να ιδρύσουν τη Σχολή

Το έτος 1919, φοιτούσαν 65 μαθήτριες. Δυστυχώς, το 1920, εκδηλώθηκε επιδημία πανώλης στην Αργολίδα, η Σχολή επιτάχθηκε για τη στέγαση ασθενών, ο δε ιδιοκτήτης του κτιρίου ζητούσε λίαν υψηλό ενοίκιο, γεγονότα που οδήγησαν στο κλείσιμο της Σχολής και στην επιστροφή των Αδελφών σε Τήνο και Νάξο.



*Ήδη, από την εποχή
του Καποδίστρια, στο
Ναύπλιο, η ανάγκη για
εκπαίδευση και σωστή
διαπαιδαγώγηση ήταν
επιτακτική.*



Ἐν Ἀθήναις τῇ 20 Μαΐου 1931

Λειτ. { αριθ. 31731
δικτ.

Πρὸς

τὸν Ανωδίνονταν τῆς Καθολικῆς
έποξις ἡ Βιρσουζινή, Λουζινή
τοῖν.

Γνωστὸν ποιοῦμεν ὅμιν, ὅτι δι' ἡμετέρας πράξεως τῇ 25

τοῦ μεγάρου μηνὸς ἔκδοσεισης καὶ τῇ 27 τοῦ
αὐτοῦ καταχωριστέσσιος ἐν τῷ ὅπ' ἀριθ. 69φύλλῳ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως. (τῷ μεριδῇ) σιναγρω-
ρίουν οὐ iώτινον ὁμίδωνον ἕρεντ ἐπο-
σιν αὐτὸύ λόγους ωρὶ λαὶ τὸν Καθ-
ολικὸν τοὺν λουργὸν λαὶ γνωσίσα.Ἐνδοξὴν θαυμαργοῦ
ὁ Σπυριδείκη
Ἄρτελλη

Ένα μέρος του κτηρίου, ως μουσείο πλέον, είναι επισκέψιμο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στις τεράστιες εγκαταστάσεις της Σχολής, δυστυχώς σήμερα εγκαταλειμμένες, ο χρόνος έχει... σταματήσει! Οι χώροι και τα εκθέματα εντυπωσιάζουν και συγκινούν τον επισκέπτη: τάξεις και μαθητολόγια, φαρμακείο και αναρρωτήριο με τον πλήρη εξοπλισμό τους, αργαλειό και εργόχειρα, βιβλία, πίνακες, μουσικά όργανα, αντικείμενα καθημερινής ζωής των μαθητριών, άμφια, ιερά σκεύη και τόσα άλλα. Ευτυχώς, το παρεκκλήσι της Μονής ανακαίνιστηκε πρόσφατα με δωρεά του μεγαλοευεργέτη εφοπλιστή κ. Θανάση Μαρτίνου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταβάλλει προσπάθειες να εξευρεθεί χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του συγκροτήματος το οποίο δυστυχώς χρήζει άμεσης επισκευής. Μια μοναδική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά δεν πρέπει να πάει χαμένη.



ΜΑΪΟΣ 2017

Υπογραφή «Σύμβασης Συνεργασίας»

Από την ίδρυσή τους, οι Αδελφές Ουρσουλίνες, πιστές στις παραδόσεις της ιδρύτριάς τους, Αγίας Ἀγγελας Μέριτοι, ακολουθούν το ρεύμα και τις ανάγκες της εποχής, με βάση τα λόγια της Αγίας:

«Εάν οι καιροί και οι ανάγκες το απαιτούν, λάβετε νέα μέτρα, προχωρήστε σε αλλαγές, πάντα όμως, με σύνεση και ακολούθωντας σωστές συμβουλές».

Το αναφέρουμε αυτό, γιατί Αδελφές Ουρσουλίνες εν ενεργεία, δεν υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα. Η Αδ. Αγνή και η Αδ. Θηρεσία έχουν βγει στη σύνταξη. Οι δυο τελευταίες που εργάζονταν εδώ στο Ψυχικό, οι Soeur Marie-Christine και Soeur Marie-Odile, επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Επειδή δεν φαινόταν διάδοχη κατάσταση για τη συνέχιση της αποστολής τους στην Ελλάδα, αποφάσισαν να αναθέσουν τη διεύθυνση, τη διοίκηση και τη διαχείριση των σχολείων τους Αδελφούς των Χριστιανικών Σχολείων και στους Λασαλιανούς Εκπαιδευτικούς. Συνεργασία αυτού του τύπου ακολουθήθηκε και σε σχολεία των Ουρσουλινών στη Γαλλία. Έτσι λοιπόν, από τον Μάιο του 2017, αποφασίστηκε και στη συνέχεια ανακοινώθηκε η συνεργασία ανάμεσα στα δυο εκπαιδευτικά τάγματα τα οποία εξυπηρετούν τον ίδιο ακριβώς σκοπό: τη μόρφωση και τη χριστιανική διαπαιδαγώγηση των νέων με βάση τις χριστιανικές και ανθρωπιστικές αξίες. Στην επιστολή της ανακοίνωσης της συνεργασίας, με ημερομηνία 10 Μαΐου 2017, η Αδ. Marie-Thérèse αναφέρει χαρακτηριστικά: «... Μετά από μακρά περίσκεψη, αποφασίσαμε να ζητήσουμε τη συνεργασία των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολείων για τη συνέχιση της λειτουργίας των σχολείων μας στην Ελλάδα των οποίων η εκπαιδευτική παράδοση είναι παρόμοια με τη δική μας...».

Το μέλλον λοιπόν των σχολείων και του έργου των Ουρσουλινών στην Ελλάδα είναι απόλυτα εξασφαλισμένο. Κύριο μέλημα των Λασαλιανών είναι ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη των σχολείων ώστε να συνεχίσουν, ακόμα πιο δημιουργικά και πιο αποτελεσματικά, την πορεία τους και την αποστολή τους στην Ελλάδα.

Χρόνια πολλά στην Ελληνογαλλική Σχολή του Νέου Ψυχικού!

Frère Márioς Καπέλλας
Γενικός Διευθυντής



Αγ. Άγγελα Μέριτοι
(1474-1540)



Αγ. Ιωάννης - Βαπτιστής Δελασάλ
(1651-1719)





Παρουσία Ουρσουλινών



ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Στρ. Σαράφη 6, 15126 Μαρούσι,
Τηλ: 210 61 20 982, Fax: 210 80 28 607,
info_nipio1@ursulines.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Ευκαλύπτων 20 & Φοινίκων, 15126 Μαρούσι,
Τηλ: 210 80 20 285 - 210 80 28 888,
Fax: 210 80 28 607, info_dimotiko@ursulines.gr

ΓΥΜΝΑΣΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ψυχάρη 10, 15451 Νέο Ψυχικό,
Τηλ: 210 67 12 274 - 210 67 12 555, Fax: 210 67 16 400,
Γυμνάσιο: info_gimnasio@ursulines.gr,
Λύκειο: ecole@ursulines.gr

